

In dit derde nummer is bij de nieuwtjes de komst van Désiree van Liempt in de commissie ruimtelijke kwaliteit het vermelden waard. Désiree zit namens Herderewich in deze commissie en houdt een vinger aan de pols als het gaat om sloop of verbouwing van waardevolle panden. Want soms moeten projectontwikkelaars en gemeentebestuurders er op worden gewezen dat gebouwen historische, culturele en emotionele waarde hebben. Verder aandacht voor het behoud van de boerenerven in Hierden. Nu zijn diverse boerenerven nog authentiek, maar Hierden verandert in razend tempo en het is zaak om een deel van de erven te behouden. Verder ditmaal vier artikelen:

1. 'Verkeerde tijd, verkeerde plaats' is de titel van een artikel van Martijn Pijnenburg over de Harderwijkers die ongewild betrokken raakten bij de Puttense razzia. Zij waren bij toeval in Putten toen de Duitsers de mannelijke bevolking bijeendreef. Ze werden afgevoerd naar werkkampen in Nazi-Duitsland. Acht Harderwijkers keerden niet meer terug. Daarnaast benoemt de schrijver de mannen die in Harderwijk geboren waren, maar door de liefde of door werk in Putten neergestreken waren. Nog eens negen van hen lieten het leven Duitsland.
2. 'Samofa is springlevend' is een artikel van Jan Ruijne en gaat over de ooit fameuze machinefabriek aan de Boerhaavelaan. Na de Tweede Wereldoorlog kwam deze fabriek in korte tijd tot grote bloei. De motoren die hier gemaakt werden worden gekoesterd door een kleine kring van liefhebbers. Harderwijker Anton Mons kan er prachtig over vertellen en Karel Prakke, directeur van Machinefabriek Harderwijk, biedt onderdak aan de sleutelaars en de oude motoren.
3. Robert Oosterhof weet (bijna) alles van Harderwijk's visserijverleden. Dit keer schrijft hij over de Harderwijker vissers die op de Noordzee verdronken. Kort na 1900 vonden veel Harderwijkers emplooi op de bommen en loggers uit Katwijk en Scheveningen. Ze visten op haring. De vissers werden naar de Noordzee gedreven omdat de Zuiderzeevervisserij te weinig opbracht. De haringvisserij ging gepaard met flinke risico's. Oosterhof benoemt vijf vissers die op zee bleven.
4. Erelid Niek de Jong schreef een kort artikel over brandstofhandelaar Willem Meerens. Bij het artikel drie mooie oude foto's.